

DIỄN TIẾN THÁNG 4, 1975

Nhân tưởng niệm 40 năm ngày Cộng Sản Bắc Việt phá bỏ hiệp định Paris xâm chiếm miền Nam, gây ra bao nhiêu tang tóc cho người dân hai miền Nam Bắc, chúng tôi xin tường trình sơ lược diễn tiến những tháng ngày xung quanh tháng Tư đen năm 1975 theo một số tài liệu đã được công bố. Chắc chắn có thể có những sai sót, xin quý vị vui lòng chỉ dẫn bổ khuyết.

Trân trọng.

Ban Báo Chí

Ngày 6/1/1975: Tỉnh lỵ Phước Long và Phước Bình rơi vào tay Cộng Quân (CQ). Không lực VNCH bị thiệt hại 20 máy bay do hỏa lực phòng không SA-7 địch bắn trong lúc yểm trợ.

Ngày 28/1/1975: TT. Ford của Hoa Kỳ yêu cầu Quốc Hội Mỹ viện trợ thêm cho VNCH và Campuchia 522 triệu. Ông cho biết có khoảng 300,000 quân cộng sản Bắc Việt ở Miền Nam Việt Nam với nhiều chiến xa, pháo binh, súng phòng không.

Ngày 5/2: CS Bắc Việt cử Văn Tiến Dũng vào Nam đảm nhận Tổng Tư Lệnh Cộng Quân tại miền Nam.

Ngày 1 tháng 3: Cộng Quân (CQ) bao vây Ban Mê Thuột.

Từ 10/3 – 13/3: CQ đánh Ban Mê Thuột. Ban Mê Thuột thất thủ.

Ngày 13/3: TT. Thiệu và TT Khiêm, tướng Cao Văn Viên họp tại dinh Độc Lập bàn kế hoạch tái phối trí, sau đó bay ra Cam Ranh họp với tướng Phạm Văn Phú, TL QĐ II

Ngày 14/3: TT Thiệu ra lệnh rút quân từ cao nguyên về duyên hải.

Ngày 16/3 đến ngày 1/4: Triệt thoái khỏi Pleiku, Kontum do Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất chỉ huy (vừa được thăng cấp tướng) dưới sự giám sát của Chuẩn Tướng Trần Văn Cẩm, gồm 60,000 binh sĩ và 400,000 dân, xuyên qua quốc lộ 7-B hư hỏng bỏ phế từ lâu. Cuộc rút lui bị VC tấn công trở nên hỗn loạn. Chỉ có 20,000 quân và 100,000 dân về đến Tuy Hòa (NDT)

Ngày 22/3: TT Ford gửi thư cho TT Thiệu :

Nhà Trắng

Ngày 22 tháng Ba, 1975

Thưa Tổng thống,

Cuộc tấn công hiện nay của Bắc Việt Nam chống lại quý quốc thật vô cùng xáo trộn khiến riêng cá nhân tôi lo âu. Theo quan điểm của tôi, thì cuộc tấn công của Hà Nội tượng trưng cho một sự việc không kém gì sự huỷ bỏ Hiệp định Paris bằng vũ lực.

Biến chuyển này mang theo hậu quả nghiêm trọng nhất cho cả hai dân tộc chúng ta. Đối với Ngài và nhân dân Ngài thì đây là lúc hy sinh lớn nhất, nó sẽ quyết định chính số phận quý quốc. Tôi tin tưởng rằng dưới quyền lãnh đạo của Ngài, quân lực và nhân dân VNCH sẽ tiếp tục công cuộc bảo vệ kiên trì chống lại vụ xâm lược mới này. Tôi cũng tin tưởng chắc chắn rằng nếu có được sự

yểm trợ bổ túc từ bên ngoài vào thì quý quốc sẽ thắng thế trong cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết của mình.

Riêng đối với Hoa kỳ thì vấn đề cũng không kém phần cấp bách.

Khi hành động như thế này, Hà Nội đang tìm cách huỷ diệt tất cả những gì mà chúng ta đã chiến đấu để thành đạt, với phí tổn vô cùng to lớn, suốt mười năm qua

Sự quyết tâm của Hoa kỳ để yểm trợ một người bạn đang bị các lực lượng (Bắc Việt) với vũ khí hùng mạnh tấn công, hoàn toàn vi phạm một thoả ước quốc tế (đã được ký kết) long trọng, là một điều hết sức cần thiết.

Riêng tôi, tôi quyết tâm rằng Hoa kỳ sẽ đứng vững sau lưng Việt Nam cộng hoà trong giờ phút tối quan trọng này. Với mục đích tôn trọng những bổn phận của Hoa kỳ trong tình thế này, tôi đang theo dõi những biến chuyển với chủ tâm cao độ nhất và đang khẩn cấp tham khảo ý kiến các cố vấn của tôi về những hành động mà tình thế có thể đòi hỏi và pháp luật cho phép. Về việc cung ứng viện trợ quân sự đầy đủ cho quân đội Ngài, xin Ngài yên tâm là tôi sẽ cố tâm nỗ lực để thoả mãn những nhu cầu vật chất của Ngài trên chiến trường.

Trước khi chấm dứt, tôi xin được nhắc lại một lần nữa lòng cảm phục liên tục của tôi đối với quyết tâm của Ngài và đối với sức bền bỉ và sự anh dũng của nhân dân Việt Nam Cộng Hoà.

Kính thư,

(kí) Gerald R. Ford

Ngày 24/3: TT. Hoa Kỳ Gerald Ford tuyên bố tại đại học Tulane, Louisiana: “*Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc đối với Hoa Kỳ*”. Tin này gây chấn động cho miền Nam Việt Nam. Trước đó, Thượng Viện Hoa Kỳ chuẩn nhận 250 triệu Mỹ Kim dùng vào việc di tản nhân đạo miền Nam Việt Nam, nhưng không cho phép xử dụng vào quân sự.

Ngày 24/3: CS Bắc Việt ra lệnh tổng tấn công.

Ngày 25/3: TT Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút lui khỏi Huế. Hàng triệu đồng bào không quên thăm cảnh Tết Mậu Thân đã ùn ùn kéo nhau di tản về Đà Nẵng ngang qua đèo Hải Vân.

Ngày 26/3: Huế bỏ ngõ, mất vào tay CQ.

Ngày 28/3: TT Ford ra lệnh hải quân HK giúp di tản đồng bào VN dọc theo duyên hải miền Trung.

Ngày 29/3: Hỗn loạn tại Đà Nẵng do đồng bào từ Huế kéo vào. Tướng Ngô Quang Trưởng cuối cùng phải ra ngoài khơi nơi có hải quân VNCH.

Ngày 31/3: Qui Nhơn và Nha Trang thất thủ.

Ngày 1 / 4: 10,000 quân của sư đoàn 22 VNCH rút lui từ Quảng Ngãi vị VC truy kích. 2,000 binh sĩ đi vào Qui Nhơn bằng đường biển (Qui Nhơn đã bị chiếm hôm trước)...

Ngày 2/4: TT Lon Nol của Cam bốt đi lưu vong (15 ngày sau, Nam Vang thất thủ về tay đồ tể CS Khờ Me Đỏ Pol Pot).

Ngày 4/4: Máy bay C-5A chở cô nhi từ phi trường Tân Sơn Nhất bị rơi làm tử vong 144 người trong đó có 78 cô nhi (có 243 cô nhi trên máy bay).

Ngày 4/4: Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm từ chức, được thay thế bằng dân biểu Nguyễn Bá Cẩn (Chủ tịch Hạ Viện VNCH). Thủ Tướng Cẩn trình diện nội các ngày 14/4, từ chức ngày 24/4 sau đó xử lý thường vụ cho đến ngày 28/4/1975.

Ngày 6/4 đến ngày 15/4: Hai trung đoàn thuộc SĐ 2 VNQH và một Tiểu Đoàn Nhảy Dù được không vận ra Phan Rang nhằm ngăn chặn CQ. Phan Rang thất thủ, Tướng Vĩnh Nghi bị bắt.

Ngày 7/4: Lê Đức Thọ, thành viên ký Hiệp Định Paris đại diện CSBV, bay vào Lộc Ninh để chỉ đạo cuộc xâm chiếm miền Nam.

Ngày 8/4: Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ là tướng Frederick Weyand phúc trình trước Quốc Hội cho biết Nam Việt Nam không thể tồn tại nếu không có sự hỗ trợ quân sự của HK.

Ngày 8/4/1975, 1 máy bay do phi công nằm vùng Nguyễn Thành Trung ném bom Dinh Độc Lập gây hư hại nhẹ.

9/4 – 21/4/1975: Trận đánh với CQ tại Xuân Lộc.

Ngày 10-4, Quân đoàn IV CQ gồm hai sư đoàn tấn công thị xã Xuân Lộc. Tuy nhiên, theo Trần Văn Trà, sau khi cầm cờ trên dinh tỉnh trưởng và làm chủ một số căn cứ khác, ngày 10-4, một lữ đoàn dù của Việt Nam Cộng hòa được trực thăng vận đưa tới thị xã để tiếp viện cho Sư Đoàn 18 (VNCH)". Tình hình căng thẳng tại Xuân Lộc khiến Trà và lãnh đạo CSBV lo âu, Trà nói: *“Trận đánh quá ác liệt, e rằng các đơn vị ta bị thương vong nặng trong thời điểm này không lợi. Vì vậy các anh gợi ý có thể cho anh em rút ra khỏi thị xã... tôi đề nghị cho tôi đến tận nơi, nắm rõ tình hình cụ thể tại chỗ và cùng anh em nghiên cứu cách đánh.”*. Trà nhận định lực lượng của QLVNCH *“chiếm ưu thế so với ta. Ta không còn giữ được yếu tố bất ngờ, vì vậy tiếp tục đánh vào Xuân Lộc là không lợi..”*.

Sư Đoàn 18 (Tư Lệnh là Tướng Lê Minh Đảo) cùng với Địa Phương Quân, Nghĩa Quân, được tăng viện bởi 8 Sư Đoàn 5, 1 TĐ Nhảy Dù, thiết giáp, Biệt Động Quân... chống trả mãnh liệt. Trong trận này, có hai trái bom BLU 82 (không phải là CBU-55) được thả ([phỏng vấn Tướng Lê Minh Đảo của đài RFA](#)).

Theo hãng tin UPI ngày 12-4 cho rằng “Xuân Lộc được chọn làm nơi thí nghiệm khả năng chiến đấu của quân Nam Việt Nam”.

Vì thiếu đạn dược và tiếp liệu, cuối cùng lực lượng phòng thủ đã phải rút lui sau nhiều ngày cố thủ một cách anh dũng. Tướng Đảo sau 1975 bị bắt đi cải tạo ở miền Bắc 17 năm.

Ngày 16/4/1975: CQ phá tuyến phòng thủ ở Phan Rang.

Ngày 17/4/1975: Nam Vang thất thủ. Khò Me đỏ nắm quyền kiểm soát Campuchia, gây nên cuộc thảm sát kinh hoàng được gọi là “Cánh Đồng Máu”.

Ngày 17 tháng 4, Thượng viện Hoa Kỳ từ chối viện trợ khẩn cấp 722 triệu Mỹ kim do chính phủ Gerald Ford đề nghị.

Cùng ngày, Giám đốc CIA William Colby nói với tổng thống Ford: "Nam Việt Nam đang đối mặt với thất bại hoàn toàn và nhanh chóng". CIA tổ chức các chuyến bay di tản, bắt đầu đưa các nhân viên cộng tác người Việt rời Việt Nam.

Ngày 20 tháng 4 : các thủ tục di tản người Việt được đơn giản hóa, và thực hiện bằng hàng không tại sân bay quân sự Tân Sơn Nhất. Các máy bay C-130 và C-140 liên tục lên xuống.

Ngày 20 tháng 4, Đại sứ Mỹ Martin đến phủ Tổng thống thuyết phục TT. Nguyễn Văn Thiệu từ chức, phía Bắc Việt tuyên bố sẽ không đàm phán với tổng thống Thiệu.

Ngày 21 tháng 4: Xuân Lộc thất thủ, vòng đai phía Đông Sài Gòn gần như bỏ ngõ, CQ tiến sát thành phố.

Tối ngày 21 tháng 4, trước áp lực của Hoa kỳ, TT. Nguyễn Văn Thiệu đọc bài diễn văn từ chức, lời lẽ mạnh mẽ “buộc tội Hoa Kỳ đã bỏ rơi miền Nam Việt Nam”. Phó Tổng thống Trần Văn Hương lên thay nhưng phía CQ (MTGPMN) tuyên bố không chấp nhận nói chuyện với ông Hương, cho thấy CQ vẫn còn e ngại sự có mặt của TT Thiệu.

CS Bắc Việt chỉ chấp nhận thương thảo với Tướng Minh, người chủ trương hòa hợp hòa giải với CS, làm Tổng Thống. TT Trần Văn Hương phải tìm cách chuyển giao quyền TT cho Dương Văn Minh. Đại sứ Pháp Merillon cho biết sẽ lãnh trách nhiệm giàn xếp cuộc thương lượng giữa tướng Minh và CSBV. Theo Hiến Pháp VNCH, tướng Minh không thể làm tổng thống, nhưng theo đề nghị của TT Hương, Quốc Hội đã phải biểu quyết cho Dương Văn Minh làm Tổng Thống trong phiên họp đặc biệt tối 27/4.

Ngày 23/4/1975: Hoa Kỳ tuyên bố chiến tranh kết thúc, không thể giúp chính phủ Nam Việt Nam.

Ngày 25/4: Tướng **Nguyễn Cao Kỳ** tuyên bố sẽ tổ chức bảo vệ Sài Gòn như Leningrad ở Nga trước đây, nhưng không ai ủng hộ. Tối 29/4, ông đã tự lái trực thăng bay ra hàng không mẫu hạm Midway ngoài khơi Việt Nam.

Ngày 25/4, ban đêm, TT Thiệu và Tướng Khiêm được máy bay DC-6 của CIA Hoa Kỳ chở đến Đài Bắc.

Ngày 26-4, Ông Trần Văn Hương lên thay ông Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng thống.

Ngày 26-4, CQ bao vây Sài Gòn bằng 5 cánh do 4 quân đoàn chính quy và Đoàn 232.

Ngày 27-4: Sau khi biết chắc không còn chương ngại chính trị nào (do không còn chính phủ TT Thiệu), CS Bắc Việt đổi ý tuyên bố không chấp nhận giải pháp chính trị, có nghĩa là không còn muốn điều đình kể cả với TT Dương Văn Minh, và chỉ muốn giải pháp quân sự. Chính phủ Mỹ tức giận (có lẽ vì vậy mà sau này mọi lời hứa tái thiết VN sau chiến tranh đã được hủy bỏ do CSBV lật lọng, vi phạm hiệp định Paris 1973).

Vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, phiên họp khẩn của lưỡng viện Quốc Hội VNCH bầu Dương Văn Minh làm tổng thống với 136 thuận, 2 chống sau khi đã nghe tướng Đôn tường trình sự vô vọng của tình hình..

Ngày 28-4: Tướng Dương Văn Minh nhậm chức Tổng Thống, việc đầu tiên là gửi điện văn cho Đại Sứ Martin vào sáng sớm 29/4, toàn văn như sau:

“Thưa Ông Đại Sứ,

“Tôi trân trọng yêu cầu ông Đại Sứ vui lòng ra chỉ thị cho các nhân viên của Cơ Quan Tùy Viên Quốc Phòng DAO rời khỏi Việt Nam trong 24 giờ đồng hồ kể từ ngày 29-4-1975 để vấn đề Hoa Bình Việt Nam sớm được giải quyết.

Trân trọng kính chào Ông Đại Sứ.

Sài Gòn, Ngày 28 tháng 4 năm 1975.

Đại Tướng Dương Văn Minh.”

Thời điểm yêu cầu của Dương Văn Minh trùng hợp với lịch trình rút lui được định trước của Hoa Kỳ. Theo Kissinger, lời yêu cầu này của ông Dương Văn Minh đã tránh tiếng dùm cho Hoa Kỳ là đã “bỏ rơi miền Nam Việt Nam” ?

CQ thả bom sân bay Tân Sơn Nhất bằng 5 máy bay A37 thu được trước đó. Pháo binh CQ bắn làm hư hại phi trường Tân Sơn Nh. Hoa Kỳ phải di tản nhân viên Mỹ bằng trực thăng.

Ngày 29-4, CQ tấn công trên toàn mặt trận xung quanh Sài Gòn gồm 15 sư đoàn chính qui, ngăn chặn tiếp viện từ Tây Ninh và từ đồng bằng Sông Cửu Long.

Ngày 30-4-1975:

Lúc 4 giờ sáng: Đại Sứ Graham Martin rời tòa đại sứ HK ở Sài Gòn sau khi đã di tản 1,373 nhân viên Hoa Kỳ, 5,595 người Việt Nam và 815 người các nước khác ra hạm đội đậu ngoài khơi. Hai binh sĩ TQLC Mỹ tử trận vào giờ chót do đạn pháo kích của CQ vào phi trường.

5 giờ 30 phút sáng, Quân Bắc Việt tấn công Sài Gòn từ nhiều hướng.

10 giờ 45 phút ngày 30-4, Dương Văn Minh bị buộc phải tuyên bố đầu hàng.

11h 30 phút: cờ của MTGPMN (công cụ của CSBV) được treo trên nóc phủ Tổng thống..

Kết thúc Việt Nam Cộng Hòa một cách tức tưởi, mở màn một giai đoạn cực kỳ bi thảm cho toàn dân Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản.

Lý do Miền Nam Việt Nam thất trận:

- 1- Hoa Kỳ sau 20 năm tham dự vào Việt Nam đã mệt mỏi, hao tổn xương máu và tiền bạc, nội bộ chia rẽ nên cần được điều chỉnh lại. Hoa Kỳ chủ trương tất cả vì quyền lợi. Vì là một nước dân chủ, chính phủ Mỹ phải phục vụ nguyện vọng của người dân qua các cuộc bầu cử.
- 2- Các nhà lãnh đạo chiến lược Hoa Kỳ không nắm vững tình hình trước khi tham chiến tại Việt Nam, không dứt điểm càng sớm càng tốt khi cần khiến cho chiến tranh kéo dài tạo làn sóng chống đối trong nước, các chính quyền kế tiếp chịu áp lực buộc phải rút ra khỏi VN.
- 3- Hoa Kỳ đã chuyển chiến trường từ Á Châu sang Trung Đông.
 - a. Tại Á Châu: HK đã bắt tay được với Trung Cộng, tạo sự hòa hoãn ở trong vùng, làm rạn nứt khối Cộng Sản (Nga và Tàu) đưa đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu sau này.
 - b. Tại Trung Đông: Nhu cầu dầu lửa trở nên cấp thiết trên thế giới. Khủng hoảng dầu hỏa vào thập niên 1970 buộc chính phủ Mỹ phải thay đổi chiến lược.
- 4- Sự cắt giảm viện trợ là yếu tố quan trọng cho sự sụp đổ nhanh chóng Miền Nam Việt Nam. Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam (1972), viện trợ quân sự cho **Việt Nam Cộng Hòa** đã giảm rất nhiều:
 - Tài khóa 1973: 2,1 tỷ USD
 - Tài khóa 1974: 1,4 tỷ USD
 - Tài khóa 1975: 0,7 tỷ USD

Chính tướng CS Văn Tiến Dũng đã viết trong hồi ký về động cơ thúc đẩy CSBV mở cuộc tổng tấn công **miền Nam** là do Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ. Các kế hoạch tác chiến và bảo toàn lực lượng của QLVNCH không thể thực hiện theo như ý muốn. Đó là vì "hỏa lực đã sút giảm gần 60% vì thiếu bom, đạn; khả năng di động cũng giảm 50% vì thiếu máy bay, xe cộ, và nhiên liệu". Trước đây CQ đã mở nhiều cuộc tổng tấn công nhưng đều thất bại như Tết Mậu Thân, Trân Khe Sanh, Mùa Hè Đỏ Lửa...

- 5- Người Việt chúng ta đã để lỡ mất cơ hội, trong lúc Đại Hàn đã lợi dụng được sự ủng hộ của Hoa Kỳ mà canh tân làm giàu cho đất nước.
- 6- Đảng CSVN được Cộng Sản Quốc Tế hỗ trợ hết mình nhằm bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản đến Việt Nam và Đông Nam Á.

Hậu Quả Sau Cuộc Rút Lui của Hoa Kỳ tại Việt Nam:

1. Thanh danh của Hoa Kỳ bị sút giảm, nội bộ chia rẽ, tinh thần sa sút. Tuy nhiên, với tinh thần cầu tiến, sức làm việc phi thường, Hoa Kỳ đã phục hồi nhanh chóng.
2. Bộ mặt của Cộng Sản trên thế giới đã có nhiều thay đổi vì sự thật về cuộc chiến tại Việt Nam được phơi bày:

(a) Đây không phải cuộc chiến tranh giải phóng, đó chỉ là cuộc chiến do Quốc Tế Cộng Sản ủy nhiệm nhằm phát triển chủ nghĩa Cộng Sản. CSVN chỉ là tay sai.

(b) Những tin tức về sự tàn ác của chế độ CS được thế giới biết qua làn sóng ty nạn sau tháng 4, 1975. Nếu chế độ tốt đẹp thì tại sao người Việt Nam lại phải liều chết ra đi với bất cứ giá nào, kể cả mạng sống.

(c) Các nước thuộc khối Xã Hội Chủ Nghĩa hoàn toàn nghèo đói so với các quốc gia theo chế độ dân chủ (Tây Đức so với Đông Đức, Đông Âu và Tây Âu, Bắc Hàn và Nam Hàn. Các nước Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Đài Loan... đều trở thành phồn thịnh).

3. Các quốc gia thuộc khối CS thế giới hoàn toàn kiệt quệ vì chiến tranh lạnh và theo đuổi một thể chế không tưởng, bất nhân, đi ngược với ước vọng tự do của con người, người dân thức tỉnh, họ đứng lên đòi hỏi tự do dân chủ, từ đó đưa đến sự sụp đổ các chế độ CS.
4. Làn sóng ty nạn Cộng Sản bỏ nước ra đi chưa bao giờ thấy trong lịch sử của dân tộc Việt Nam khiến thế giới thức tỉnh. Người Việt đã có mặt trên khắp toàn cầu, tạo thành một cộng đồng Việt Nam hải ngoại rộng lớn với nhiều tiềm năng về mọi lãnh vực, tạo ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam về lâu dài.

Ban Báo Chí

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ

Tài liệu tham khảo:

- 1- Khi Đồng Minh Tháo Chạy, TS Nguyễn Tiến Hưng, 2005
- 2- Nước Mắt Trước CƠn Mưa (Tears before Rain) của Lerry Engelmann, 1995

- 3- Những Biến Cố Lớn trong 30 Năm Chiến Tranh tại Việt Nam 1945-1975, GS Nguyễn Đình Tuyển, 1995
- 4- [Kịch Chiến Trên Quốc Lộ 1: HUẾ - ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM](#), Hưởng Việt Thăng Tiến, Web
- 5- [Lực Lượng Quân Đoàn I Rút Khỏi Đà Nẵng](#) (Vương Hồng Anh), Web
- 6- [Chiến dịch Huế - Đà Nẵng \(Wikipedia\)](#)
- 7- [Trận Xuân Lộc, Wikipedia](#)
- 8- [Tại sao tôi bỏ Quân Đoàn I \(Ngô Quang Trưởng\)](#)
- 9- [Sự Kiện 30-4-1975, Wikipedia](#)
- 10- [April 1975, Wikipedia](#)
- 11- [Nguyễn Bá Cẩn, Wikipedia](#)
- 12- [Phiên họp khẩn ngày 27-4-1975 của Quốc Hội VNCH, Wikipedia](#)
- 13- [Phỏng vấn Tướng Lê Minh Đảo của đài RFA](#) ngày 8 tháng 4, 2015.